

Van Oorlog naar Vrede

Een manifest, een oproep en een uitnodiging



Ruim 14 jaar geleden verkocht Defensie een 68 voormalige defensieterrainen.

De opdracht was; Van Oorlog Naar Vrede. Mogelijkheid tot initiatief met een hoop randvoorwaarden en teruggave van een groot deel van de gronden aan de Natuur.

Zo ontstond er mogelijke ruimte, voor een (te) hoge prijs. Ecovrede ontstond in 2009 op en rondom een van die plekken bij Schaarsbergen. (Kamp Koningsweg Noord en de Zeven Provinciën).

Ons Voedselbos, Ecovredegaard, schijnt de plek te zijn waar het hoofdkwartier van de geallieerden zat bij de beschietingen op de brug werd ons verteld. Oorlog en Vrede; En wat kiezen wij nu ?

Nederland leeft een geschiedenis van Oorlog

Indonesië, Zuid Afrika, Ethiopië, Suriname, Bosnië Herzegovina, Palestina, Afghanistan, Iraq, en meer waaronder onderlinge oorlogen in vele gezinnen en tussen partijen en vooral met de Natuur.



Wij gedenken De Tweede Wereldoorlog jaarlijks in en om Arnhem

Een 'Brug te Ver', herdenkingsdiensten en meer om de enorme schade die mens en samenleving zijn aangedaan in de bekende periode, nu zo goed als 80 jaar geleden.

Ondertussen zijn er in tientallen landen ernstige oorlogen gevoerd.

Wat is de Mensheid aan het doen? En u?

Defensie bekijkt de mogelijkheid van een nieuwe basis in de buurt van Arnhem zo wordt ons verteld. 14 jaar geleden was de beweging van Oorlog naar Vrede en nu anno 2024 wordt er gepraat over de beweging richting oorlog. Van Vrede naar Oorlog?



Arnhem heeft zwaar geleden onder De Tweede Wereldoorlog

Arnhem de nieuwe stad van de Vrede

Het is tijd om nu te kijken naar en te werken voor Vrede

Welke kant laten wij de slinger opgaan? De mens kan een bewuste keuze maken. Die vragen wij nu namens iedereen en al het levende. Oorlog is geen optie meer voor fatsoenlijk ontwikkelde mensen.

Er is ook geen reden toe. **Oorlogsretoriek en oorlogspolitiek zijn achterhaald**

Arnhem als Vredesstad Voor Nederland en voor de Wereld vanuit weten dat het anders moet

De erfenis van de geschiedenis en het nu bewust omvormen Een duidelijk signaal afgeven richting Defensie; Oorlog is voor ons als stad geen optie.

Wij willen Vrede na zoveel geweld. Voor Burger, Natuur en Samenleving is die toekomst de beste en de wenselijke. Niemand is uiteindelijk gebaad bij een oorlog. **Er is een recht op Vrede**

Er is een keuze en een noodzaak tot Vrede en vooral ook met de Natuur die ook schade ondervindt.

Een duidelijk en onomwonden signaal afgeven dat er Vrede wordt gewenst en gevraagd en dat daar actief aan wordt gewerkt, Elke dag. Die boodschap uitdragen. Teveel is opgestaan tegen elkaar en dat is spel is uitgespeeld. Dat oorlog in talloze boeken en lessen voorkwam is een oud signaal over iets dat je als volwassen mensen niet meer doet. Daar werken wij aan en wij nodigen jou uit; een leefbare samenleving mee te realiseren en Je hiervoor uit te spreken en er aan te werken !

Wij helpen je graag !

Ecovrede Een bijdrage aan een leefbare Samenleving voor Iedereen en al het leven!

In deze bijzondere 21^e eeuw ! Telefoon; 06 49 36 78 77

Ecovredeorg@ecovrede.nl www.ecovrede.nl



Wij organiseren voor u een workshop, een gastles, bijeenkomst. pr materiaal, sticker, praktische voorbeelden en meer ! Ons sponsoren en meewerken zijn welkom in onze activiteiten.

Arnhem De Stad Van de Vrede

